

Yvonne Marita född 16 april 1955, gift och bosatt i Väröbacka
Klas Göran Jerry född 21 juli 1958 (se 10:9 nedan)
Rolf Glenn född 22 februari 1963, bosatt i Varberg

Under de två senaste ägarnas tid har gårdens areal utökats genom tillköp av jord, dels 1945 från Stamnared nr 7:5 Vallared, dels 1976 från nr 10:5 Snickras.

Avstyckningar från 10:4

Brattås 10:8

Jarl Danielsson, född 1952, och sambon Carina Svensson, född 1961, från Sällstorp, har 1983 avstyckat och byggt en villa vid Öghagen 7:6. De har dottern Michaela, född 1989.

Brattås 10:9

Också brodern Jerry Danielsson, född 1958, har 1987 avstyckat och byggt en villa vid Öghagen 7:6 intill brodern. Båda bröderna Danielsson är från Liared 10:4 (se ovan).

Snickras 10:5

En intressant fråga med gårdarna är deras namn. Den gård som nu skall beskrivas kallas i dagligt tal Snickras, men ingen vet idag hur och varför den har fått det namnet. Om vi går tillbaka till 1648 då Halland blev svenskt hette den i mantalslängderna Erik Nilsgård, och båda brukningsdelarna skrevs under detta namn till och med 1805. 1810 och framåt skrevs gårdens nummer och hur stora mantalen var på varje gård och så namnen på de skattebetalande, men inget gårdsnamn. Går man till husförhörslängderna har varje nummer en överskrift som är det gamla namnet, i nr 10's fall Erik Nilsgård, men inga gårdsnamn, så Torsgård och Snickras och Liared har aldrig varit några officiella namn, det är invånarna i Stamnared som kallat dem så. Man vet inte varför och när Snickras började kallas Snickras. Kanske fanns det skickliga snickare där.

Snickras är alltså den ena lika stora halvan, 3/8 mantal, av Erik Nilsgård, och ursprunget kan dateras så långt tillbaka i tiden som när Halland blev svenskt. Den måste ha hetat något annat före den kallades Snickras, men det är det inte längre någon som känner till.

1660

finns namnet på den förste kände ägaren, **Oluf Eriksson**. Möjligheten finns att han var son till Erik Nilsson som gett gården dess namn. Hans hustru hette Inger Olufsdotter.

1672 tillkom en tredje brukningsdel. Den som hade den hette **Sven Persson** (född 1645 och död ca 1710). Så här står det i mantalslängden:

<i>Nils Olofson</i>	2	(tvåan betyder att Nils har en skatteför hustru)
<i>Olof Erikson</i>	2	
<i>Sven Person</i>	2	

Gården har dessa tre brukningsdelar i 17 år till 1689, då Olof Eriksson dör och hans brukningsdel övertas av Sven Persson. Man vet inte om Olof Eriksson och Sven Persson hade var sitt manhus, det kan ha varit så att Sven var gift med Olof Erikssons dotter och att de två familjerna bodde i samma hus.

Sven Perssons första hustru dog 1683. Hennes namn är inte känt, men han gifte sig igen 1684 med Botala Larsdotter (1651-1699). Sven och Botala brukade gården till

1702

då Svens son i första äktenskapet, den 29-åriga **Erik Svensson** (1673-1740) och hans hustru Kerstin Larsdotter (1678-1740) övertog gården. De hade gift sig 1701 och fick en dotter Kersti 1702 och sedan fyra barn till, Nils, Bengt, Lars och Börta. Hustru Kerstin blev blind 1722 men levde ytterligare 18 år.

1717

sker brukarbyte mellan Snickras och nr 11 Stomgården. Erik Svensson med familj övertar arrendet på Stomgården (den ägs av kyrkan) och förre arrendatorn där, änklungen **Oluf Nilsson**, köper Snickras och flyttar dit med sin dotter Karin. Men Oluf har bara gården till

1720

då han i mantalslängden betecknas som gammal och inte längre betalar skatt. Istället är det en ogift **Jöns Andersson** och en piga som sköter gården. Jöns kom antagligen från Stomgården som ju var granngård. Men redan

1722

blir det en ny ägare, **Anders Olsson** (1702-1768), och han stannar längre. Jöns Andersson flyttade till Sällstorp 1723 och blev skomakare där. Anders är bara 21 år och ogift, antagligen är han son till Oluf Nilsson ovan, och han driver gården med hjälp av sina systrar Anna och Kierstin Olsdotter (1701-1752) och en dräng eller piga till 1735, då han gifter sig med Margareta, (Marta) Jönsdotter (1711-1770). Hon dog av bröstsjuka, lungdot, och hon var inte från Stamnared. De fick

Gunnel	födelseåret okänt	
Margareta	1739	
Oluf	1742	
Hans	1750	gifte sig med Lena Andersdotter (1761-1791) från Aspelunda i Skällinge; Hans dog 1800

Anders Olsson var ägare av gården 1729 då Hallands landsbeskrivning skrevs. (Se Torsgård ovan)
Han har gården i 35 år till

1757

då den 18-åriga dottern Margareta Andersdotter för arvet vidare och gifter sig med **Gunne Torbjörnsson** (1733-1803) från Ols 8:8. (Vi vet inte vart Margareta tog vägen då Gunne dog 1803)
De fick sju barn:

Inger	1758	borta från gården 1803 med modern då Gunne dog
Lars	1760	övertar gården
Anna	1763	död 1768 av koppor
Kerstin	1766	gift 1788 med Jöns Olsson i Bosagården 13:5, död 1833
Anders	1770	gift i Toarp, Valinge, med Inger Svendsdotter
Jöns	1773	gift till Sveaholm 1:4 med Britta Svendsdotter, fick 13 barn, dog 1831 (se 1:4)
Carl	1779	köpte Bosagården 13:5 av Jöns Olsson 1829 två år innan Jöns dog, gift med Anna Bengtsdotter (1791-1864) från Olofstorp, Valinge (se 13:5)

Gunne har gården i 30 år till

1787

då sonen **Lars Gunnesson** (1760-1831) tar över. Han hade 23-årig 1783 gift sig med Inger Olsdotter (1757-1844) från Bosagården 13:5 och de bodde först där i fyra år innan de skrevs till Snickras. De fick åtta barn:

Anna	30.9.1781	död 1783 av rödsot (trots att Anna föds två år innan Lars och Inger gifter sig betecknas inte Anna som "oäkta", och det beror på att de var trolovade)
Anna Brita	5.6.1784	övertar gården
Anna	13.5.1787	till Svennagård 1:2 1813-1815, gift till Sönnenli 14:2 1817 med

		Lars Olsson som dog 1830 "kvävd under ett lass", bror till Vilhelm Olsson nedan, senare till torp på Sönnenli, fick 5 barn; dog 1873
Olof	15.12.1790	död 1791 tre månader gammal av "barnsjukdom"
Johanna	7.3.1792	till Fjärås 1810 och kom inte tillbaka
Margareta	25.7.1795	gift 1819 till Aleslöf i Rolfstorp med Anders Andersson
Olena	17.2.1799	fick en så kallad oäkta son Niclas 30.4.1826, fadern okänd men han hette Niclas, fick en så kallad oäkta dotter Britta Lena 31.12.1832, fader drängen på gården Bernt Ingemarsson som dog i nervfeber redan 15.6.1832, till nr 8:6 Hultmans med sina barn 1835, till nr 7:2 Larsa 1839, till nr 14:2 Sönnenli med sina barn 1840 där hon den 2 mars 1841 gifte sig med åbon Wilhelm Olsson, bror till Lars Olsson ovan; oäkta sonen Niclas tillbaka till Anders Nilsson på Snickras som dräng 1841, till Träslöv 1842, tillbaka till nr 7:2 Larsa 1844, därifrån till Snickras igen 1845 och därifrån till sin mor på nr 14:2 Sönnenli 1847
Anna Greta	6.6.1802	till Masthugget 1830 och kom inte tillbaka

Lars Gunnesson och Inger Olsdotter hade ingen son som kunde överta, så det blev äldsta dottern Anna Brita Larsdotter (1784-1.11.1877) och hennes man **Anders Nilsson** (20.2.1784-28.8.1862) som övertog gården

1820

då de gifte sig det året den 6 januari. Anders var född i Stomgården som låg intill Snickras och hade i olika omgångar varit dräng där. Han hade också varit dräng utanför Stamnared, t.ex. i Kulparp i Skällinge och i Träslöv. 1815 hade han övertagit arrendet av Stomgården efter sin far, men när hans syster gifte sig 1819 blev det istället hennes man som tog det och Anders blev dräng, och då passade det bra att gifta sig med dottern till Snickras. De var båda 35 år. Far Lars och mor Inger bodde på undantag och de dog 1831 respektive 1844. Anders och Anna Brita fick två döttrar:

Anna Lena	22.1.1821	övertar gården
Johanna Christina	2.11.1823	drängen Johan Peter Johansson, född 1818, kom till Snickras 1842; han var född i Harsås, Nösslinge; de gifte sig 30.4.1843 och blev dräng och piga först hos Johannes Toresson på Liared 9:5, fick Niclas Johan 7.8.1843 som dog efter 9 dagar av okänd barnsjukdom, så till "socknens slut" under "lösa personer" 1844, fick Anna Greta 18.8.1844, till Anders Börjesson på nr 7:5 Vallared som dräng och piga 1844, till Harsås i Nösslinge 1845

Anders och Anna Brita drev gården till

1841

då den 19-åriga dottern Anna Lena den 1 januari gifte sig med **Casper Månsson** (30.9.1814-12.5.1848) från Svennagård 1:2. De fick tre barn:

Carl Magnus	21.8.1841	död 18.4.1858
Anna Greta	31.12.1843	till nr 5:5 Hagqvistens 1863, tillbaka 1864, till Göteborg 1865
Anna Christina	12.11.1847	till Göteborg 1866, tillbaka 1867, till Grimmared 1871

Casper är inte länge på gården, för han dör 1848 bara 35 år gammal. I husförhörslängden står det "Afhände sig sjelf Lifvet i sinnessvaghet". Nu står Anna ensam med tre små barn, 6, 4 och ½ år gamla, men hennes far Anders och mor Anna Brita, båda 63, var ännu arbetsföra, och drängar och pigor kom och gick till

1852

då Anna Lena gifte om sig med **Anders Jönsson**, född 1825 på nr 1 Handlarns i Valinge. Anders hade två syskon som också gift sig till gårdar i Stammared; Niklas Jönsson till nr 7:3 Tobiasa och Anna Brita Jönsdotter till nr 8:4 Skattagård. Deras mor kom från Stomgården och hade gift sig i Valinge. Det är under Anders och Anna Lenas tid som Laga Skiftet sker:

Nr 10 3/8 Mantal Anders Jönsson.

Boningshuset af timmer i knutar, brädklädt, under halmtak, till en del på bräder, 36 alnar långt 10 alnar bredt och 5 alnar högt, inredt till förstuga, stuga med spis och pottkakelugn, köke med spis och bakugn 2 kamrar och herrberge. Ladugården byggd i vinkel af skiften i stolpar under halmtak 72 alnar lång 7 1/2 alnar bred och 3 1/2 alnar hög, innefattar 3 lador, 2 logar, stall, fähus, färbus, svinhus, wagnport, inkörspport, torfhus och huggbus. Gården belagd med hallar. Brunn i gården. Husen i godt stånd.

Ägaren med familj fick rätt att kvarbo. Beteckningen blev Ka fördelat på tre skiften: hemmavid, kärmark nedanför Liared och skogsmark vid Stamsjön, Krågekärr.

Anna Lenas föräldrar bodde kvar på undantag. Anders Nilsson dog 1862, 78 år gammal, och Anna Brita dog 1877, 92 år gammal.

Anders och Anna Lena fick sex barn:

Anders Johan	11.5.1853	till Grimmared 1871
Niclas August	6.3.1856	död 31.1.1857
Anna Brita	17.1.1858	död 22.2.1867
Magdalena	2.1.1861	till Grimmared 1871
Anna Lena	16.2.1864	död 13.6.1864 av smittkoppor
Carl Magnus	17.9.1865	död 8.2.1867

Av Anna Lenas nio barn dog fem. Man har svårt att föreställa sig hennes situation; 1857 dör Niclas August, fyra månader gammal. Nästa år i april dör Carl Magnus, 16 år gammal. Så Anna Lena 1864 som bara blev fyra månader gammal. 1867 dör först det minsta barnet, som är lite över ett år, och till sist två veckor senare Anna Brita, nio år gammal.

År 1866 såldes 1/3 av gården till Nils Aron Kaspersson och Johanna Albertina Johansdotter, nr 8:6 Hultmans. Denna del utgjorde 1/8 mantal och fick fastighetsbeteckningen 10:6 (se Hultmans). Gården som nu är 1/4 mantal säljs den 11 april

1870

för 3333 riksdaler och 33 öre till **Bernt Johan Edvard Johansson** (20.8.1849-4.7.1936) från Hultmans och Karolina Caspersdotter (20.8.1842-15.5.1908) från Håkesgård 2:2. Tillträde fick dock inte ske förrän den 25 mars 1871, då hela familjen Anders Jönsson flyttade till Grimmared. Bernt och Karolina vigdes 1870. Barn:

<u>Josefina Helmina</u>	19.10.1872	bodde hela sitt liv på gården, dog 1944
Carl Ludvig	2.4.1875	död 3.11.1875 av kikhosta
<u>Emma</u> Olivia	27.10.1876	gift 1899 med Johan August Johansson nr 13:5 Bosagård
<u>Karl</u> Bernhard	11.3.1879	övertar gården
<u>Alma</u> Nicolina	18.9.1881	bodde hela sitt liv på gården, dog 1952
<u>Johan</u> Albin	9.1.1886	gifte sig med Severina Karlsdotter, Sønnerli, 1920, flyttade till Svenstorp i Sällstorp 1921

Bernt och Karolina har gården i 39 år, till

1909

då den 30-årige sonen **Karl Johansson** får lagfart på gården i februari. Han brukar den tillsammans med systrarna Helmina och Alma. Karl avlider 1934, två år före sin far, Helmina 1944 och Alma 1952.



*Snickras 10:5
Kortet är taget från baksidan av gården*

1934

sex månader innan sin död säljer Karl gården till systerdottern Jenny Konstantia (12.6.1899-21.12.1975) från Bosagården 13:5 men uppfostrad till Snickras, och **John Oskar Johansson** (3.2.1907-26.1.1985) från nr 15:4 Kärret. De hade gift sig 24.11.1931. Makarna hade en fosterson från Göteborg, Kenny Roland Andersson, född 1932.

1976

säljs gården till Lantbruksnämnden som styckar upp den enligt följande: hemgården och skogen går till John Johansson, Bosagård 13:5, Kärren (så heter ett jordområde vid Nycklamossen) till Gösta Karlsson, Liared 10:4 och torvmossen till Bror Karlsson, Hultmans 8:6. Nr 10:7 Krågekärr avstyckas 1976. Hus med tomt och kullen hemmavid säljs till Sivert Björling, född 10.3.1936 i Norrköping och Barbro Irene Blomkvist, född 31.7. 1940 i Kungsbacka.

Källa: Stannared boken